



ELB 397

Handen van lof worden handen van liefde:
twee is gelijk aan één.

Handen van God worden handen van mensen:
God brengt de harten bijeen.

“Bernisser” handen

Nieuwsbrief nr. 6 juli 2007

Het is de afgelopen maand een geestelijk zware periode geweest, heel veel zeer belangrijke zaken moesten in een zeer korte periode geregeld en duidelijk worden. Het is een goede en leerzame tijd geweest, we hebben op geloofsgebied geleerd klein te worden en in alles afhankelijk te zijn van de Here God. Want door ons te laten leiden door Hem, blijkt telkens weer dat rust vinden om weloverwogen te besluiten, vertrouwen op uitkomst is verzekerd. We worden stil en zijn dankbaar, vol vreugde en verwondering hoe alles toch op Zijn wijze voor elkaar komt. En dan nu de oplopende emoties, verhuisdozen inpakken met zaken die we voorlopig niet nodig hebben en elders parkeren, want omdat het woonhuis nog lang niet klaar is kan alles maar beter uit de weg staan.

Dan kom je ook nog fotoalbums tegen, eigenlijk wil je het niet, maar dan toch bladeren en een traantje weg pinken, we hebben heel wat meegemaakt die bijna 16 jaar aan de Israëllaan, fijne buurt met fijne mensen, we hebben het hier goed gehad. Verjaardagen van drie van de kinderen op één dag gevierd, het zou anders bijna gelijk vallen met de verhuizing. Wie ons een beetje kent zal weten dat we niet bij de pakken neer gaan zitten, vele steunbetuigingen, zeer welwillende medewerking van instanties en begripvolle familie, vrienden, burens, collega's, dat werken hier zeker in mee.

Intussen zijn we druk bezig de bovenverdieping uit te breken en te herstellen wat nodig is. En nodig is het, diverse balken, ramen en vloerdelen verdienen veel aandacht. De vloer moet uitgevlakt worden, verwarming, kan mooi tussen de vloer worden weggewerkt. De bestaande schoorstenen moeten er ook uit en tijdelijk van het dak af, ze hangen zwaar aan de dakconstructie, later willen veel lichtere terug plaatsen.



Isoleren van vloeren wanden en dak, kamers maken, stookruimte en douche/toilet een hele klus. Ruim 135 m², en nog valt het niet mee een goede verdeling te maken.

De buitenkant van het huis wordt in de loop van de tijd onder handen genomen, we gaan eerst aan de gang om een en ander voor elkaar te krijgen om zelf “normaal” te kunnen wonen. We zullen de aanstaande bewoners met regelmaat uitnodigen zodat ze de vorderingen zelf kunnen zien, want voor de nu 5 aangemelde nieuwe bewoners is dit belangrijk voor hun beeldvorming en gewenning.



Het trapgat ten opzichte van de dakkapel ligt niet zo als we zouden wensen, maar ja je kunt niet alles hebben.



De steile trap is bijna 4 meter hoog en gaat in 1,80 meter omhoog, hier komt een "luiere" trap voor.



Onder dankzegging aan de familie Ruighaver, want dankzij hen is er intussen al heel veel gebeurd . Zij hebben toegestaan dat we alvast mochten beginnen met de bovenverdieping terwijl ze er zelf nog woonden.

Het kan zijn dat de nieuwsbrief van augustus wordt verpakt met september, we verwachten dat dan een en ander weer is aangesloten. We wensen een ieder die met vakantie gaat, ver weg of dichtbij, een goede tijd en een wel thuis. Vanaf 20 juli is ons adres Molendijk 23, 3212 LH, te Simonshaven.

Hartelijke groeten,

Ed, Ria en de kinderen